

Liefdevolle Relaties/Heilige Relaties



3 Vrijdagavonden **15 maart, 29 maart en 12 april**

Ik heb je lief, niet om wat je bent, maar om wat ik mag zijn, als ik bij je ben.
Roy Croft



Het Pad der Liefde, ofwel het Pad van het Hart is de weg naar de kern van je diepste wezen. Het is de weg naar het centrum van het universum, dat liefde is. Een pad waarop al haar

geheimen, stapsgewijs worden onthuld. Het is de weg naar het Mysterie, de weg naar de Heilige Graal en de weg van de innerlijke alchemie. Deze universele weg naar zelfverwerkelijking ontvouwt zich in ieders wezen. Het is de weg terug naar waar je vandaan komt, terug naar de bron, terug naar de Liefde.

Op het Pad der Liefde ga je stappen zetten en poorten openen om zo dichterbij jezelf te komen en je pad te effenen, en te leren van elkaar. Te genieten van het leven en in vreugde alle personen te verwelkomen waarmee je tijdens je leven een relatie opbouwt. Waarbij sommige personen je gehele leven naast je blijft lopen, terwijl anderen slechts een tijd(je) met je meereizen.

Er zijn veel soorten relaties in ons leven. Dagelijks hebben we hiermee te maken, met jezelf, je partner, je kinderen, je vrienden, familie, in de buurt en op je werk. Al deze relaties kunnen je de weg wijzen naar een heilige relatie met jezelf; de sleutel naar een heilige relatie met een partner of met je soulmate.

Thema's die deze avonden aan bod komen zijn: de illusie van het afgescheiden zijn, mannelijke energie/ principe, vrouwelijke energie/ principe, de spiegel van een relatie, liefde heeft maar een vijand: ANGST, vergeving, overgave aan de liefde, aantrekkingskracht, karmische relaties, helen van innerlijke wonden, verbinden in vertrouwen en liefde op zielsniveau/ Soulmates.

Lijkt het je leuk om jouw Pad der Liefde te verkennen? Stappen te zetten op weg naar jouw heilige relatie? Te groeien in liefde naar jezelf en naar de ander? Authentiek te zijn en trouw aan jezelf in relaties met anderen? Dan ben je van harte welkom, zowel als je in een relatie zit, als wanneer je op dit moment alleen reist.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.

Datum: Vrijdagavond 15 maart, 29 maart en 12 april (3 avonden)

Aanvang: 20.00 uur – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Bijdrage: € 55,- (incl. thee)

Locatie: Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo

Aanmelden: info@hartetcetera.nl / 0611261918, max. 8 personen, aanmelden voor 12 maart.

Begeleiding: Mariëlle van der Schrier