



Wij zijn Mariëlle van der Schrier en Maarten Willemse. In 2010 hebben we elkaar leren kennen tijdens een vuurceremonie van een gemeenschappelijke vriend. Vanaf het begin vonden we elkaar, naast het amoureuze en vriendschappelijke, ook op spiritueel vlak. Binnen [Hart et Cetera](#), waar Mariëlle in 2009 het initiatief toe nam, groeide onze gezamenlijke passie, met hulp van een aantal toegewijde en geliefde reisgenoten, uit tot een inspirerende en vreugdevolle co-creatie. De voltooiing van ons gezamenlijke project **'de Regenboogbrug'** in 2016 luidde een nieuw begin voor ons in. Een begin waarbij we samen met zachte hand het podium op 'begeleid' werden. Na enige aarzeling vonden we het vertrouwen en de moed om ons eigen **verhaal** te gaan delen, ons hart te laten spreken en samen workshops, lezingen, meditaties en lichtwerk te geven. Graag vertellen we nog iets meer over ons verhaal.

Ons verhaal

Op onze eigen manier zijn we tijdens onze levensreis allebei in aanraking gekomen met de leringen van de Opgestegen Meesters. Van kennis uit boeken en andere bronnen zijn deze leringen voor ons een levende realiteit geworden in ons dagelijks bewustzijn. Samen voelen we sterk dat we de kennis over en ervaring van deze gidsen mogen delen met een groter publiek. Voor het eerst sinds Atlantische tijden leven deze oudere broeders en zusters weer tussen de mensen. Om te helpen, om te adviseren en te inspireren tijdens de grote overgang naar een nieuwe beschaving. De Opgestegen Meesters onderscheiden zich door eenvoud, nederigheid en hun liefde voor de mens. Na een jarenlange innerlijke training heeft Mariëlle de gave ontwikkeld om boodschappen door te geven van enkele van deze Meesters. Tijdens onze workshops en weekenden werken we hier actief mee samen en creëren een 'heilige' ruimte waarin inzicht mag ontstaan en heling en transformatie kan plaatsvinden. Je wordt uitgenodigd een sfeer van liefde en eenheid binnen te gaan. Om thuis te komen.



[Hart et Cetera](#) is een plek om bewustwording te ervaren. Een plek om contact te maken met je zielsbewustzijn, deze te beleven en hierin te groeien. Mariëlle en Maarten ontwikkelen workshops vanuit een nieuwe vorm van spiritualiteit waarbij de oude wijsheden van de esoterische kennis worden verbonden met moderne inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment. Tijdens deze avonden werken en communiceren zij met de energieën van de opgestegen Meesters en Aartsengelen.