

13 volle manen & 13 stenen van Creatie

13 ceremonies op weg naar het juweel in je hart



Zondagavond 5 februari 2023

Volle Maan tijdens de Zon in Waterman

‘Het einddoel van de Waterman is vrijheid’

Tijdens de ceremonie van de Waterman, staan we stil bij de vraag, wat is mijn ware individualiteit? Hoe blijf ik trouw aan mijn diepste idealen en drijfveren? En hoe kan ik deze beschermen tegen de druk van de omgeving om me aan te passen aan gezin, familie of aan de maatschappij?

Om zo een volledige trouw te ontwikkelen aan je eigen ik. Als je jouw waarheid kunt zien dan kun je daar een daad van onverschrokkenheid aan koppelen. Om een stap te zetten, om verandering aan te kondigen, dat is de rebellie van de Waterman. Een proces dat op den duur tot steeds meer geestelijke vrijheid zal leiden.

Steen der Creatie:

Zirkoon (Hyacinth)

'De steen die de blik in de geestelijke wereld ontwikkelt'

Kleurloze Zirkoon

De kleurloze Hyacinth geeft helderheid om je waarheden te gaan zien in beelden die in je eigen hart leven. De steen is verbonden met je hartchakra. Hyacinth helpt je om je te bevrijden uit vastgelopen situaties in je leven en uit patronen die volhardend zijn en je niet helpen.

De Zirkoon geeft helderheid aan je zintuigen en bevordert hierdoor ook heldervoelend-, helderhorend-, helderziend- en helderwetendheid. Hierdoor ontwikkel je een steeds nauwer contact met je intuïtie en de geestelijke wereld. Zodat je steeds meer contact kunt maken met de nieuwe wereld die je wil creëren. Een wereld ten dienste van jezelf en het geheel.

Voor iedere ceremonie ontvangen we een symbool van de positie waarin de stenen gelegd mogen worden om het proces van de energie van de stenen te bekrachtigen in je eigen lichaam.

Data:	Zondagavond 5 februari 2023
Aanvang:	20.00 – 22.00 uur (deuren open vanaf 19.45)
Investering in jezelf:	€ 25,- per avond (inclusief steen en boodschap)
Locatie:	Buiten in de natuur of bij Hart et Cetera afhankelijk van weersomstandigheden
Aanmelden:	info@hartetcetera.nl of 06-11261918
Begeleiding:	Mariëlle & Maarten

Overige data 2023: 7-3, en 6-4

Algemene info over de cyclus:

13 volle manen &

13 stenen van Creatie

13 ceremonies op weg naar het juweel in je hart

Alles in het leven ontwikkeld zich cyclisch en we leven in een tijd van grote veranderingen. Vele cyclussen komen samen op dit punt in de tijd. In vele tradities is geschreven en gesproken over deze tijd van transformatie. Achter de cyclussen in het groot (macrokosmos) en in ons eigen leven (microkosmos) schuilt een goddelijk plan met als doel het herstellen van onze verbinding met de bron. Het helen van onszelf en het herstellen van de eenheid die we ten diepste zijn.

Hoe bijzonder is het om in deze tijd, met weinig houvast in de buitenwereld, te ontdekken dat alle schatten van het universum verborgen liggen in jezelf. De plek waar we volgens een oud verhaal het minst genegen zijn om te zoeken.



Aan de hand van de dertien volle maan sessies ontvang je handreikingen en activiteiten die je houvast gaan geven voor het komend jaar. Om een connectie te maken met het plan achter jouw persoonlijke cycli en met het kosmische gebeuren van de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk. Zo loopt ook onze planeet door de dierenriem waarbij ieder zonneteken 2150 jaar beslaat.

Individueel doorlopen we tijdens onze levensweg ook jaarlijks de cyclus van de zodiac, steeds weer opnieuw ons hele aardse leven lang. Iedere maan en ieder sterrenbeeld kan je meer vertellen over de weg naar het Juweel in het Hart. Zo boven, zo beneden en zo binnen, zo buiten.

Tijdens deze cursus maken we een verbinding tussen de dertien volle manen en de dertien Stenen van Creatie. De dertien stenen corresponderen met het vervolmaakte bewustzijn van de mens en met delen van ons DNA, die in deze tijd weer geactiveerd mogen worden.



Zodat je de wijsheid en de energie van de Stenen van Creatie (de stenen leven in ons) kunt gaan toepassen. Om in je dagelijks leven je manifestatiekracht te gebruiken vanuit je eigen kracht en wijsheid. En zo een authentiek en vreugdevol leven te leiden.

In dit proces willen wij je graag terzijde staan. Iedere avond sluiten we af met een meditatie/activatie afgestemd op jouw proces. Om de magie in je leven te (her)ontdekken en tevens kennis en ervaring op te doen over de maan, de sterrenbeelden en edelstenen. Spreekt dit je aan? Verbind je dan het komend jaar met ons.

Iedere avond wordt er een steen toegevoegd aan de mandala van de dertien Stenen van Creatie, zodat er een mooi en levend kunstwerk ontstaat. Ook ontvang je zelf tijdens de avond een steen, die je mag opladen tijdens de ceremonie en mee kan nemen naar huis. Indien het weer het toestaat, organiseren we de avonden op een mooie plek in de natuur.

(De ceremonies zijn ingepland op of in de twee dagen voor of na de volle maan. Dit is het tijdsbestek dat de energie opbouwt of afneemt vanaf het hoogtepunt van de volle maan zelf.)

Meer info zie www.hartetcetera.nl of kom even binnen tijdens openingstijden

